

*Rønhede plantage* er anlagt fra år 1900 og fremefter på udyrket hedejord. Plantagen omfatter i dag knap 100 ha, det samme som en kvadratkilometer.

Terrænet er et bølget istidslandskab med forekomster af både sand, grus og ler.

De mange småsøer er *dødishuller*. Da isen trak sig tilbage, er store isblokke blevet efterladt her, begravet under sand og grus. Søerne er dannet, efterhånden som isblokkene smeltede bort.



Plantagen rummer en mængde levn fra oldtiden. Den største gravhøj er *Stevnshøj*, der – som navnet fortæller – har været samlingspunkt for folk på enen. I den forbindelse er det værd at nævne, at 3 sogne mødes her. Lidt øst for Stevnshøj ligger *Saxdås*, som er en af de sjældnere langhøje. I forbindelse med arbejdet i plantagen er der fundet en mængde oldsager, ikke mindst *rageknive* - en uundværlig bestanddel i toiletningen hos enhver ung bronzealderknøs.

Plantagen er præget af, at den indtil 1993 har rummet Thy Skovdistrikts centrale planteskole.

Planteskolejorderne er nu tilplantet med juletræer, men de gamle artsrige læhegn udgør et sandt spisekammer for dyr og fugle.

Plantagen er en mosaik af løv- og nåletræ. I de senere år er der på tilkøbte arealer op mod Bedsted plantet omkring 40 forskellige arter af danske løvtræer og buske, heriblandt mange frugttræer, til glæde for både fugle, dyr og mennesker.



## Rigtig god skovtur !

Rønhede plantage administreres af Thy Statsskovdistrikt, tlf. 97 97 70 88 og 97 94 80 25

**Skov- og Naturstyrelsen**  
der hører under Miljø- og Energiministeriet, forvalter naturarealer over hele landet, og driften heraf tilgodeser både friluftsmål, produktionshensyn og beskyttelse af natur- og kulturværdier.

Skov- og Naturstyrelsen,  
Haraldsgade 53, 2100 København Ø  
Tlf. 39 47 20 00 Internet: [www.sns.dk](http://www.sns.dk)



# Velkommen i Rønhede Plantage Sydthy



SKOV- OG NATURSTYRELSEN  
THY STATSSKOVDISTRIKT



## Turforslag i Rønhede plantage

Der er to afmærkede vandreture i plantagen.

Begge ture udgår fra P-pladsen. Man kan også begynde i Bedsted og følge den offentlige sti til plantagen.

**Rød tur** ( længde ca 2 km ) går gennem gammel bøgeskov til punkt 1, som er et lille stykke (næsten) urørt skov med elletræer og andre løvtræer. Træerne får lov at falde sammen og forynges sig selv til glæde for fugle og dyr i området. De døde stammer danner grobund for mange svampe og insekter.

Fra punkt 1 fortsætter den røde tur forbi de flotte gravhøje gennem en ædelgran bevoksning til den gl. planteskole, punkt 3. Planteskolejorderne er nu er udnyttet til produktion af juletræer og pyn-tegrønt af arterne nordmannsgran, nobilis, cryptomeria og cypres.

**Gul tur** ( længde ca 3 km ) er en forlængelse af rød tur mod syd til Jagtvej og punkt 2, som er en 65 år gammel sitkagran bevoksning. Bevoksningen er udvalgt til frøavl, og herfra der er høstet frø til mange vestjyske plantager. På den sidste strækning følger gul tur igen den røde gennem den gamle planteskole.

Tag madkurven med og stop op ved skovlegepladsen og bålpladsen – her er der altid brænde til fri afbenyttelse.

